

Review Annie & Erik



Wij zijn van 31 mei tot en met 9 juni met Frits Fiat en onze jeep op de aanhanger naar Normandië geweest om de landingsstranden uit de tweede wereldoorlog te bezoeken. We hadden wel ervaring met een tent of caravan, maar omdat de jeep mee moest, was dit een perfecte oplossing! De camper mag twee ton trekken en kan de aanhanger dan ook prima trekken. Dit alles mag met een BE rijbewijs. Overnachten onderweg is een kwestie van de auto vlak zetten en klaar. Stroom hoeft vanwege de zonnepanelen niet eens voor 1 nacht. Voor twee personen heb je (pak)ruimte genoeg. De uitdraibare luifel zorgt voor de nodige schaduw indien nodig.



Wij gaan zeker nog eens met een buscamper op pad! En dan gaan we de draaibare trekhaak uitproberen, waar de fietsen op kunnen blijven en je toch de achterdeuren kunt openen om bij de bagageruimte te komen. Dus mensen probeer het eens!

